

Pluim

Sinds afgelopen zomer spelen mijn zus en ik bij de Badminton Club Hoogkerk. Met heel veel plezier. Ik word hartstikke vrolijk van het spelletje, het is superleuk om te doen. Maakt niet uit of je een sterspeler bent of niet – iedereen is vriendelijk, geduldig en altijd bereid om je verder te helpen met je techniek.

De mensen die al langer lid zijn, hebben natuurlijk een hoger niveau. Die willen dus echt wel eens op het scherp van de snede spelen, maar dat doen ze dan tegen elkaar. Een volgend potje mixen ze zich net zo makkelijk met beginners. Die krijgen dan niet de ene na de andere smash om de oren. En de nieuwe, onhoudbaar dwarrelende spinservice die pas nog in het nieuws was, is bij de BC Hoogkerk ook nog niet vertoond.

Nee, het draait puur om het speelplezier. De betere spelers passen zich aan bij het niveau van hun medespelers. Ze helpen wel eens een handje door de shuttle zo te slaan, dat er een gelijk opgaande wedstrijd is. Want wat is er nou aan wanneer je als doorgewinterde pluimist met 21-0 een set binnenhaalt tegen je minder ervaren tegenstander?

Het mooie is ook dat alle mensen die op donderdagavond in de Sporthal van Hoogkerk op de badmintontraining komen, echt kunnen genieten van een 'mooie bal!' van hun tegenspelers.

Er klinkt wel meer door de zaal. De uitroepen van Henk bijvoorbeeld, of het droogkometische 'zeum-zeum!' van Sander bij een gelijkstand van 7-7. Ik moet er altijd om lachen. Het is een gezellige groep mensen, met een erg jonge en enthousiaste voorzitter, Rouël Gnodde. Een pluim voor hem hoe hij de club leidt en hoe hij de vaste trainingsavond nu en dan uitbouwt tot een Oliebollen- of Familietoernooi. En vrijblijvend drie keer meespelen voor 'proef', dat mag altijd!